



Eerste Kamer *der Staten-Generaal*

Welkomstwoord Voorzitter Eerste Kamer op 'De dag van de getroffen veteraan' 8 en 9 november 2013

Veteranen, dames en heren,

Wij zijn vereerd u hier vandaag te mogen ontvangen. Ik ben erg blij om te zien dat niet alleen velen uit eigen land vandaag aanwezig zijn, maar dat er ook mensen uit de Verenigde Staten, Luxemburg, Hongarije, Duitsland en België zijn overgekomen. Wij danken u dat u op onze uitnodiging bent ingegaan en vandaag en morgen in zulke grote getalen aanwezig bent. Om aan te geven hoe dit idee is ontstaan, moeten wij ruim anderhalf jaar terug in de tijd.

Begin 2012 spraken de toenmalige Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf en de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer, Frank van Kappen, met sergeant Jaaike Brandsma die heeft gediend in Afghanistan. Deze sergeant gaf aan dat zij in Nederland een bepaalde maatschappelijke waardering voor oorlogsslachtoffers mist. Ze sprak waardering uit voor wat het ministerie voor deze groep doet en voor de algemene erkenning op de jaarlijkse Veteranendag. Maar ze hoopte ook dat publieke en private sectoren in Nederland - net zoals in de Verenigde Staten - vaker spontane, kleinschaligere initiatieven zouden ontplooiën.

Dat wij hier vandaag allemaal zijn, is het resultaat van dat gesprek. Het kleinschalige is dan wel niet helemaal gelukt... maar het initiatief is er gekomen. Nog nooit eerder kwamen parlementariërs en veteranen op deze manier bij elkaar. De bijeenkomst van vandaag is bedoeld om waardering en respect uit te drukken voor het militaire beroep en de offers die hiermee gepaard gaan.



Politici moeten bewust zijn van de gevolgen van hun beslissingen. Bij de inzet van militaire middelen moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen wat politiek wel en niet kan en wat militair wel en niet kan. Wat politiek aantrekkelijk is, is militair vaak helemaal niet aantrekkelijk. En omgekeerd. De kunst is om een concept te ontwikkelen dat zowel politiek als militair haalbaar is. Om dat te bereiken, is veel afstemming en begrip voor elkaars standpunt nodig.

Een politicus en een militair zetten zich allebei in voor het landsbelang. Daar schuilt passie en plichtsbesef in. En het vereist een instelling om niet voor jezelf te denken, maar in een breder belang. "Niet vanuit het ik en het zij, maar vanuit het wij ontstaan de goede dingen." Dit zei oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm op 4 mei dit jaar op de Dam. De offers die daarbij komen kijken, zijn voor een militair vele malen groter dan voor een politicus. Dat maakt dat wij als politici diep ontzag hebben voor militairen.

Om Nederland te dienen, heeft zowel de militair als de politicus een rol te vervullen. Ik hoop dat deze dag bijdraagt aan groter begrip over wat onze wederzijdse rol is. Dat we van elkaar kunnen leren en elkaars moeilijkheden beter leren begrijpen. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in beide Kamers van het parlement en om - als u dat wilt - in gesprek te treden met de Kamerleden hier aanwezig. Ik sluit af met u te danken voor uw komst. Hierdoor geeft u ons de gelegenheid om onze waardering en respect te tonen voor uw inzet voor ons land.